

Als vrijwilligster in Zuiderheide is mij gevraagd om een stukje te schrijven over Stichting Corantijn, waarbij mijn man en ik eveneens met hart en ziel vrijwilligerswerk doen.

Stichting Corantijn is een initiatief van de Nieuw Apostolische Kerk in Nederland en heeft als doelstelling onze medemens in Suriname een steun in de rug te geven ongeacht



kleur, ras of geloof.

Dit doen we door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de lokale bevolking binnen Suriname op geestelijk, sociaal, medisch en onderwijskundig gebied. Stichting Corantijn biedt ondersteuning aan vele sociale instellingen, zoals kindertehuizen, bejaardentehuizen, ziekenhuizen, scholen en aan de bevolking in het binnenland.

Jaarlijks worden er minimaal twee, afgelopen jaar zelfs drie, grote zeecontainers met hulpgoederen verzonden naar Suriname, gevuld met o.a. schoolbenodigdheden en -meubilair, incontinentiemateriaal, luiers, kleding en linnengoed, rolstoelen en medische hulpgoederen van velerlei aard.

Een ander project van Stichting Corantijn is het financieel ondersteunen van onder voogdij gestelde kinderen waarvoor door

de overheid van Suriname geen geld beschikbaar wordt gesteld.

(zie ook onze website: [www.stichting-corantijn.nl](http://www.stichting-corantijn.nl) )

Stichting Corantijn heeft ook een eigen internaat in Paramaribo, het NATSJ-huis (**N**ieuw **A**postolisch **T**ehuis voor **S**tuderende **J**ongeren), waar kinderen vanuit het binnenland mogen wonen die geen logeeraadres hebben in Paramaribo. Vanuit dit internaat worden deze kinderen in de gelegenheid gesteld om een middelbare school te volgen. In het binnenland is alleen basisonderwijs mogelijk.

Stichting Corantijn geeft financiële en deskundige ondersteuning en begeleiding aan de jongeren in het NATSJ-huis.

Als vrijwilligers zijn mijn man en ik ook enkele malen naar Suriname geweest om te zien waar onze hulpgoederen naar toe gaan, contacten te onderhouden en tevens om te inventariseren wat de behoeften zijn. Veel nood en leed zijn we daarbij tegengekomen, vooral ook in de ouderenzorg. Het is enorm indrukwekkend om te zien hoe de tehuizen in Suriname eruit zien en functioneren met vaak de weinige middelen die men heeft, met vaak ook een tekort aan, en slecht gemotiveerd personeel door de slechte betalingen die de overheid doet. Een verpleegkundige b.v. ontvangt 300 Srd, dat is ongeveer 100 euro per maand. De slechte betalingen is een klacht die we overal hoorden,



waardoor men niet gemotiveerd is om hard te werken.

Huize Ashiana is het grootste zorgcentrum en verpleeghuis van Suriname. Ze verzorgen daar nu 340 mensen maar hebben een capaciteit tot 500 personen.

Door het gebrek aan bedden en personeel haalt men dat aantal allang niet meer.

De verpleegafdeling ziet er zeer bedroevend uit, men heeft totaal geen privacy, de bedden staan dicht op elkaar, zelfs geen nachtkastje is aanwezig en de weinige persoonlijke bezittingen die men heeft staan in een doosje of mandje onder het bed. Er zijn geen



gemakkelijke stoelen en men eet zittend op het bed met het bord op schoot.

We zagen bedden in de gang staan die in het midden doorgeroest waren van de incontinentie. Het is niet te geloven dat deze bedden ooit gebruikt zijn. Men is dan ook enorm dankbaar voor het incontinentiemateriaal dat we

regelmatig sturen. In Suriname is dat voor de instellingen niet te betalen. Op de zorgafdeling hebben ze geen gezellige 1-persoonskamers zoals hier in Nederland, die je kan inrichten naar eigen smaak en met je eigen spulletjes. Met 2 personen heeft men een kamer met 2 bedden, een kast en een wastafel, dat is het over het algemeen.

Daarom wil Stichting Corantijn hulp bieden aan deze ouderen zodat men kan genieten van een menswaardige oude dag.

Mocht u iets over hebben: lakens, thee-, bad- en handdoeken, incontinentiemateriaal, verbandmateriaal, rolstoelen, misschien een makkelijke stoel, enz. dan mag u altijd contact met me opnemen. Wij versturen het graag naar Suriname.

Met vriendelijke groet,

*Clara Anbeek,*  
tel: 035 6235517  
Stichting Corantijn

*Noot van de redactie:*

*U kunt Uw bijdrage overmaken op*  
**Rabobank 3022.00.150 t.n.v.**  
**Stichting Corantijn te Amersfoort**  
*o.v.v. 3<sup>de</sup> container 2009.*

